

**Kerst Nieuwsbrief van de Weyst
December 2019**



De Weyst

Pater Petrusstraat 21

5423 SV Handel

Tel. 0492-321475

www.deweyst.nl

Om licht en liefde

*Steek een kaars aan in het duister,
Laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
Streel maar zacht wat is verhard.*

*Steek een kaars aan in het duister
En zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister,
Naar de mens die naast je staat*

*Steek een kaars aan in het duister.
Eer wat kwetsbaar is en klein
Ga geduldig tot het uiterst
Laat waar jij bent liefde zijn.*

Nieuws van de Weyst,

Lief en leed.

Het jaar 2019 heeft ons veel vreugde maar ook veel verdriet gekost. Op 20 juni is ons vijfde kleinkind geboren, en gezonde lieve jongen genaamd Mats. Hij is nu al 5 maanden en groeit als kool. Zijn ouders Asher en Els zijn super trots op hun eerste kind en aangezien zij ook op het terrein wonen kunnen we hem elke dag bewonderen. De geschiedenis zet zich voort want vader Asher werd 32 jaar geleden ook hier geboren.



Aan de andere kant ook zeer triest nieuws, want onze trouwe vriendin Aaf is op 6 september j.l. overleden. De Weyst was haar tweede thuis. Haar passie was om hier te helpen in de keuken. Nella en Aaf 'deden de keuken' samen tijdens groepenontvangst op weekenden of langere retraites. Zij is op 6 september overleden, erg kort nadat ze pas in Juli te horen had gekregen dat ze eigenlijk al terminaal ziek was. We kregen maar kort de tijd om het te accepteren en echt afscheid te nemen. En dat hebben we gelukkig wel kunnen doen.

Nu ook slechts enkele maanden later is het nog steeds onvoorstelbaar dat ze er niet meer is. Onze vriendschap was diep, met vele raakvlakken en gezamenlijke interesses. We missen haar zeer. Het mysterie van het leven blijft ondoordringelijk. Soms heel blij, maar soms heel verdrietig.



Tuin

Deze zomer hebben de fruitbomen die geplant werden met Sjef van Dongen, een fruitboomspecialist uit het plaatsje Zeeland, een mooie rijke eerste opbrengst gegeven. Kersen, abrikozen, perziken, nectarines, kaki's en blauwe bessen. Wat een rijkdom! Sjef heeft een website: www.fruitzforlife.nl

Energie

Nog 40 zonnepanelen toegevoegd aan de grote hoeveelheid die er al waren. We zijn de 220 nu gepasseerd. Hiermee hopen we de verwarmingskosten met de lucht/waterpompen te kunnen dekken. De houtvergasser zo min mogelijk te gebruiken en uiteindelijk ook het gas kwijt te raken. Ja we proberen up to date te blijven met de energieveranderingen en verdere 'vergroening' van de Weyst.

Restauratieplan

In 2020 gaat de Weyst een nieuwe restauratie fase in. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (de voormalige Rijksdienst voor Monumentenzorg) heeft een vijfjarig restauratieplan goedgekeurd. Een van de meest dringende en vooraanstaande werkzaamheden zijn de restauratie werkzaamheden van de glas in lood ramen van het kerkgebouw.

De Rijksdienst vergoed 60% van de kosten daarvan en daarom beginnen wij met fondsen en subsidie werving.

Het eerste restauratieplan waar we mee te maken hebben gehad betrof het dak.

In de jaren 1994 – 2004, dat in twee fasen geheel werd voorzien van nieuwe leien, nieuwe goten en afvoerpijpen.

Die financiering zijn we goed doorgekomen, we hadden daarvoor toen een speciale non profit organisatie en bijbehorende bankrekening geopend zodat alles wat met de restauratie te maken had verantwoord en inzichtelijk was en niets aan duidelijkheid over liet, onder de naam Stichting Behoud voormalig Kapucijnenklooster.

Ook kregen we de ANBI status, waarbij donateurs belasting aftrek kregen.

Dit wordt allemaal weer heropend. En we starten een campagne bij fondsen.

We verwelkomen uiteraard elke donatie die vrienden van de Weyst kunnen geven of ideeën hebben over fondsenwerving.

Als bijlage is de voorbeeldbrief opgenomen.

Die brief mag gedeeld worden met andere mensen of organisaties die mogelijk de Weyst een warm hart toedragen.

Vrede en alle goeds

Fijne feestdagen en een goed en gezond 2020 toegewenst

Inspiratie

Toen ik mijn lessen voor mijn klas op de Internationale school in Eindhoven voorbereidde kwam ik deze TED Talk tegen van Radhanath Swami

<https://www.youtube.com/watch?v=BW24z3Dlsu0>

Toen ik las dat hij ook uit Chicago kwam, zich actief inzette voor rechten van de mens en een vredelievend mens was, werd ik nieuwsgierig en wilde meer over hem te weten komen.

Twee boeken van hem heb ik besteld: The journey home en The journey within. Deze man voelt vertrouwd aan, als een broer, alhoewel ver weg in India.

Hier volgt uit zijn boek een inspirerend verhaal:

p. 152-153 uit The Journey Within:

Elk jaar reis ik naar noord Californië om daar een vriend te bezoeken. We gaan dan naar Muir Woods, waar enorme rode ceder bomen staan en daar delen we onze gedachten en harten. We kijken vaak omhoog naar de torenhoge bomen, zo hoog dat het zonlicht er moeilijk doorheen komt. Hun dikke basten absorberen het geluid, het nodigt ons uit tot stilte.

Op een dag zagen we een groep mensen met een park ranger. Hij vertelde over de geheimen van het woud en wij stopten om mee te luisteren.

De rode cederhout en sequoia bomen zijn de grootste bomen op de planeet. Sommige zijn meer dan honderd jaar oud.

Maar toch hebben ze oppervlakkige wortels en dor het heuvelachtige terrein bieden deze wortels weinig ondersteuning aan zo'n hoge bomen. Toch hebben ze wind- en sneeuwstormen overleefd, en zelfs aardbevingen. Hoe konden ze blijven staan?

De park ranger verklaarde dat elke boom zijn wortels uitstrekt naar andere bomen. De wortels grijpen in elkaar en vormen een netwerk, een innige verbondenheid. Op deze manier ondersteunen ze elkaar. Zelfs de kleinste nieuwe scheut is daardoor beschermd. Direct en indirect zijn alle bomen op die manier met elkaar verbonden. Hun kracht ligt in hun eenheid. Het is die eenheid die groeikracht geeft.

Deze red Woods geven de mensheid een les ten behoeve van ons welzijn.

Ondanks onze tekortkomingen en verschillen kan onze kracht liggen in zorg voor elkaar. We zullen naar elkaar moeten reiken met de wortels van onze genegenheid en elkaar omhelzen om te delen, om voor elkaar te zorgen en ondersteunen.

Te veel met zichzelf bezig zijn verbant ons naar oppervlakkigheid en laat ons afhankelijk zijn van een misleidend ego.

Als we stoppen in termen te denken als ik en mij en overgaan op wij en ons zullen onze wortels zich sterk houden in de bodem van liefde, vertrouwen, en genade, ons eraan herinnerend dat door te geven wij zullen ontvangen.

Agenda 2020, tot nu toe geboekt

- Febr. 29-1 Maart 24 hr. Yoga retraite met Tim –zie www.janayoga.nl
Info: tim@janayoga.nl
- Maart 20-22 Dansen van universele vrede, met gastdocent.
Info bij Simone Wils, tel. 035-5772303 simonewils@hetnet.nl
- Maart 26-29 Qigong retraite o.l.v. Jeanne Verhulst, info:
studioverhulst@gmail.com
- April 17-19 Israëlische volksdans o.l.v. Angela Reutlinger , thema: niet
moeilijk is ook leuk, samen met zang en verhalen door Shura
Lipovsky , tel.020-6719632
- Mei 8-10 Soefi weekend (besloten groep)
Mei 19- 24 Vipassana stilte retraite o.l.v. Ria Kea, info: info@riakea.nl
- Mei 29-31 Israëlische volksdans o.l.v. Elad Shtamer info bij de Weyst.
- Juni 12-14 Meditatie info: ericsoyeux@gmail.com
Juni 25-28 Kundalini Yoga info@ingridbal.com
- Juli 4-9 Vipassana Stilte retraite o.l.v. Joost van den Heuvel Rijnders
info: inzichtmeditatie@outlook.com
- Aug. 14-16 Zangweekend met Jan Hendrik Veenkamp,
www.janhendrikveenkamp.nl
- Aug. 28-30 Zangweekend o.l.v. Hein Vrijdag,
Info: vrijdagoteman@t-online.de
- Sept. 25-27 Vipassana meditatie voor jeugd o.l.v. Joost van den Heuvel
Rijnders. Info: inzichtmeditatie@outlook.com
- Sept. 11-13 Israëlische volksdans o.l.v. Angela Reutlinger en Hila Mukdashi
tel. 020- 6719632
- Okt 2-3 24 hr. Yoga retraite met Tim, idem als 29 febr.- 1 maart.
- Okt 16-18 Yoga info: lotjelinssen@gmail.com
- Okt. 29- 1 Nov. Qinong retraite o.l.v. Jeanne Verhulst, info:
studioverhulst@gmail.com
- Nov. 5-8 Kundalini Yoga Info@ingridbal.com
- Nov. 20-21 Geweldloze communicatie (besloten groep)

Financiële steun

Afgelopen jaar heeft de Weyst zelf geïnvesteerd in een nieuw rioleringsstelsel, nog 40 nieuwe zonnepanelen. Op dit moment wordt de grote keuken van het kloostergebouw gemoderniseerd.

Elke donatie die bijdraagt aan de voortzetting van ons werk is meer dan welkom.

In 2020 hopen we te starten met een tweede grootschalig onderhoud : ditmaal de glas in lood kerkranden en andere ramen van het gebouw om de Weyst 'groener' te maken en beter te isoleren.

Wij krijgen ook een subsidie van RCE, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (voormalig Rijksmonumentendienst), die verre van afdoende is.

We schrijven ondersteunende fondsen aan in de hoop op meer subsidie.

De Anbi status is in aanvraag zodat giften belasting aftrekbaar zijn.

Ook wordt er een speciale rekening geopend bij de TRIODOS bank voor de restauratie zodat de subsidies en donaties en betalingen ten behoeve van de restauratie inzichtelijk blijven.

Het rekeningnummer van de Weyst blijft hetzelfde:

NL 13 INGB 0001383200.

Het nummer van de nieuwe Triodos bankrekening kunnen we desgewenst toesturen (of een overboeking doen van de Weyst rekening bij vermelding restauratie.

Tot slot van Claudia de Breij:

In mijn kamer staat een blauwspar stilletjes te sterven
dankzij een paar Germanen met een oeroud ritueel
dat zo goed aansloeg dat de kerk de pret niet wou bederven
en de zonnewende niet verbood, maar meenam in 't geheel

In mijn kamer zingt een zanger over een *White Christmas*
In Rusland stond de wieg van dit Amerikaans refrein
want Israel Beilin kwam uit Siberië en wist dus
hoe koud de winters van een joodse jongen kunnen zijn

Hij vertrok vol hoop met een boot naar een beter leven
en als Amerikaan heeft die Irving Berlin verwoord
wat ieder mens bij de gourmet met tantes, vaders, neven
naast *All I want for Christmas* toch het liefste hoort

In mijn kamer staat een stal met een plastic kindje
Hij straalt en ik aanbid hem met zijn lachende gezicht
omdat hij mij laat zien: het maakt niet uit. Al vind je
dit alles onzin –

Het gaat altijd over liefde. Het gaat altijd over licht.

Claudia de Breij